

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Johanneskapel

Arnhem



GEMEENTE BERICHTEN

Februari - April 2024

Er moeten mensen zijn

Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken.
voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers
oplaten
als het ijzig wintert,
en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.
Die mensen moeten er zijn.
Er moeten mensen zijn die aan
de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen,
en op de puinhopen
mondharmonica spelen.
Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan
om sterren op te hangen in de
mist
die lente maken
van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw,
licht.
Er moeten mensen zijn
die ons verwarmen
en die in een wolkeloze hemel
toch in de wolken zijn.
Zo hoog, ze springen touwtje
langs de regenboog
Als iemand heeft gezegd:
kom maar in mijn armen.
Bij dat soort mensen wil ik
horen
die op het tuinfeest in de regen
BLIJVEN dansen.

ook als de muzikanten
al naar huis zijn gegaan.

Er moeten mensen zijn
die op het grijze asfalt
in grote witte letters
LIEFDE verven.
Mensen die namen kerven
in een boom vol rijpe vruchten,
omdat er zoveel anderen zijn
die voor de vlinders vluchten
en stenen gooien naar het
eerste
Lenteblaauw.
Omdat ze bang zijn
voor de bloemen
en bang zijn voor:
Ik hou van jou.

Ja, er moeten mensen zijn
met tranen als zilveren kralen
die stralen in het donker
en de morgen groeten
als het daglicht binnenkomt
op kousenvoeten.
Weet je, er moeten mensen
zijn,
die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst
van mooiigheid.
Ze roepen van de daken
dat er liefde is

en wonder
als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin.
Dan blijven zij roepen:
Neen, de wereld gaat niet
onder.
En zij zien in ieder einde
Weer een nieuw begin.
Zij zijn een beetje clown,
eerst het hart
en dan het verstand
en ze schrijven
met hun paraplu
I love you
in het zand.
Omdat ze zo gigantisch
in het leven opgaan
en vallen,
en vallen
en vallen
en OPSTAAN.
Bij dat soort mensen wil ik
horen
die op het tuinfeest in de regen
BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al
Naar huis zijn gegaan.
De muziek gaat door
de muziek gaat door
En door...

Toon Hermans

Midden in de winternacht ging de hemel open, zo zingt het nog in mij na de intense heilige nachten, terwijl het buiten wit van sneeuw is. Schijn kan bedriegen, maar het geeft toch even een verstilde indruk. Na de sfeer van heiligheid zijn we in de Epifanietijd gekomen van Christus' omvormingsstap naar de aarde toe. Letterlijk van esoterisch naar exoterisch. We zijn nu met z'n allen de weg begonnen om te pogen de aardse werkelijkheid te doorploegen, te doordesemen met onze idealen. Toeval bestaat niet, het valt je gewoon toe: een nieuw boek over Eva, een boek over Sofia, 2 februari Maria lichtmis en op 3 februari een conferentie over sterke vrouwen uit de geschiedenis en het heden. Zoveel mensen jagen hun idealen na tegen de verdrukking in. Ze strijden voor wat zij als 'het goede' ervaren. Nieuwe initiatieven komen op om vorm te geven aan onmacht en een hoopgevende weg inslaan van 'oplossingen' voor nijpende problemen. Zoals de 10.000 en 8.000 kinderschoenen op de pleinen in Rotterdam en Amsterdam. En een vrouw die een daad stelde uit onmacht over zoveel kinderen die gedood worden in de strijd in Israël en Palestina. Zij nam het kleine initiatief om kindervoetjes te tekenen en die in te kleuren met een groeiende groep mensen. Om van al die ingekleurde voetjes weer een collage te maken. Ja, er is veel onmacht in de wereld. Maar daaruit ontstaan nieuwe creatieve impulsen en verbindingen. Zoals een pelgrim naar Compostella mooie gedachten en uitspraken verzamelde. Hij beschreef zichzelf als 'een zoeker naar de wonderen die nog opgeslagen liggen in het arsenaal van de nog ongeleefde dingen'. En ook als reden voor zijn tocht: 'Om uit de aren van mijn leven, het koren te lezen en het kaf op het spoor te komen. Om te eindigen met de woorden: 'Ik heb de loop volbracht en het geloof bewaard.'

Uit al die kleine dingen telkens weer moed verzamelen en volharden op de weg die we te gaan hebben. Een vruchtbare 'Lijdenstijd', óp naar de Opstanding, José Mosseveld

Afbeelding voorpagina: 'Stil leven', Ank van Rens

INHOUDSOPGAVE:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| rond de diensten | pagina 4 |
| activiteiten voor kinderen | pagina 5 |
| liederen | pagina 6 |
| mededelingen convent | pagina 6 |
| Uitnodiging priesterwijdingen | pagina 6 en 7 |
| gespreksgroepen en cursussen | pagina 7 en 8 |
| mededelingen uit de gemeente | pagina 8 en 9 |
| vooraankondiging | pagina 10 |
| uit de taakgroepen | pagina 10 |
| van het bestuur | pagina 11 en 12 |
| gemeente-informatie | pagina 13, 14 en 15 |

DE MENSENWIJDINGSDIENST

Zondag 10:00 uur (niet op 18 februari, 17 maart en 21 april)

Donderdag 9:00 uur (niet op 4 april)

Zaterdag 10:45 uur (een keer per twee maanden, zie agenda)

Let op: in de nacht van 30 op 31 maart gaat de klok een uur vooruit, zomertijd

HET EVANGELIE IN DE DIENST

Triniteitstijd

4 feb. Luc. 8 : 1-18

11 feb. Luc.18 : 18-34

18 feb.* Mat. 4 : 1-11

25 feb. Mat.17 : 1-13

4 februari t/m 2 maart

Gelijkenis van de zaaier

De rijke jongeling

De verzoeking in de woestijn

De verheerlijking op de berg

Lijdenstijd

3 mrt. Luc. 11: 14-36

10 mrt. Joh. 6 :1-15/ 26-35

17 mrt.* Joh. 8 :1-11/ 46-59

3 maart t/m 30 maart

Uitdrijving van een demon

Spijziging van de 5000

De overspelige vrouw

Stille Week

24 mrt. Mat. 21 : 1-11

27 mrt. Mat. 21 : 1-11

28 mrt. Luc. 23 : 13-32

29 mrt. Joh. 19 : 1-15

30 mrt. Joh. 19 : 16-42

24 t/m 30 maart

Intocht in Jeruzalem

Intocht in Jeruzalem

Jezus voor Pilatus; Barabbas

Jezus voor Pilatus; Zie De Mens!

Kruisiging en graflegging

Paastijd

31 mrt. Marc.16: 1-20

7 apr. Joh. 20: 19-29

14 apr. Joh. 10: 1-21

21 apr.* Joh. 15: 1-27

28 apr. Joh. 16: 1-23

5 mei Joh. 14: 1-31

31 maart t/m 8 mei

Het Paasevangelie

Thomas de ongelovige

Ik ben de deur; Ik ben de goede herder

Ik ben de ware wijnstok

De geest komt

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

*Geen Dienst

ALLE BIJeenKOMSTEN ZIJN OPENBAAR TOEGANKELIJK

Activiteiten voor kinderen:

Het samen-vieren van de Zondag

Eén maal per maand is er een Zondagsviering voor kinderen vanaf de 1^e klas / groep 3.

In het eerste uur bereiden de kinderen zich voor op de kinderdienst, d.m.v. een verhaal, een lied en activiteiten rond het jaargetijde.

De kinderen worden hier om 9.45 uur verwacht, ouders kunnen hen brengen op de 2^{de} verdieping van de Johanneskapel.

Van daaruit gaan ze om 11 uur naar de **Kinderdienst** in de Kapel. In deze korte Dienst speciaal voor de kinderen, staan zij voor het altaar en horen ze de priester spreken over de Godesgeest die in alles aanwezig is en over ons werken en leren hier op aarde. Ook horen ze woorden over liefde, waarvoor Christus de helpende leraar is en over menselijk samenleven dat zinvol wordt waar Liefde is. Tot slot zingen ze een lied. Ouders en andere volwassenen zijn stil hierbij aanwezig en dragen de kinderen mee in hun aandacht.

Het 'samen-vieren van de zondag' wordt na de Kinderdienst afgesloten in de gemeentenzaal met een drankje en iets lekkers.

Op 28 januari, het licht van het feest van Maria lichtmis 2 februari.

Op 25 februari, de zondag vóór de lijdenstijd vieren we dat de winter in ons ontdooid en we weer in beweging komen naar de lente toe. We doen de zaden in de potten.

Op 31 maart, Pasen, we vieren met elkaar het opstandingsfeest van Pasen.

Evangelie in de Kinderdienst:

| | | | |
|-------------|-------|-----------|----------------------------------|
| 28 januari | Joh. | 5 : 1-16 | Genezing van de langdurige zieke |
| 25 februari | Lukas | 18: 18-34 | De rijke jongeling |
| 31 maart | Marc. | 16: 1-20 | Het Opstandingsevangelie |

LIEDEREN IN DE DIENSTEN

Mensenwijdingsdienst:

Trinitarische tijd: Zie ons aan Heer in uw woorden
Lijdenstijd: O heer, gij zijt bereid Heer, in uw woorden
Paastijd: Verrezen is de Heer De God van de vrede



O Heer, Gij zijt be - reid om in ons woord te le - ven;
5 dat door uw waar - heid wij ge - ne - zen. O Heer,
8 wij vol - gen U; dat al wat is ge - scha - pen eens van
12 uw lief - de mag ge - tui - gen.

t.: G. Wöhrmann
m.: L Stolzenbach

Kinderdienst:

Epifanie: Hoe helder staat de morgenster
Triniteit: Wees gij een leid-ster boven mij
Lijdenstijd: Zaai nu uw zaad
Paastijd: Open breekt de aarde

PRIESTERWIJDINGEN:

Uitnodigingsbrief voor priesterwijdingen 24 en 25 februari in Stuttgart:

‘Beste mensen,

Dit beknopte bericht om u uit te nodigen voor de priesterwijding! Het heeft wat tijd, kracht en doorzettingsvermogen gevergd maar het is in aantocht.

Ik ben aan de beurt op Rudolf Steiners verjaardag: 25 februari. Twee dagen daarna, 27 februari, op mijn verjaardag, zal mijn “Premiz” zijn. Dat is de eerste keer dat ik de Menschenwijdingsdienst celebreer. Dit gebeurt nog op het seminarie. De zondag daarop worden we naar gemeentes rond Stuttgart gestuurd om te celebreren en dan gaan we allemaal naar huis, ons voorbereiden op de uitzending.

In mijn geval is dit al gecommuniceerd: ik zal op Palmzondag mijn intrede hebben in de gemeente Antwerpen. Alles wat ik nu vernoem is openbaar dus wees welkom om erbij te zijn!

Hartelijke groeten, Ewoud Mahler

NB1 Als u naar de priesterwijding wilt gaan dan kunt u uw verblijf zelf reserveren, via internet of telefonisch.

<https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/stuttgart-international/>

email: JH-Stuttgart@jugendherberge.de

Tel.: 0049 711 664747-0

GESPREGSGROEPEN EN CURSUSSEN

Arnhem: Johanneskapel

De Handelingen van de Apostelen:

Het hoofdstuk 'De handelingen' in het Nieuwe Testament vertelt over de eerste ervaringen van de leerlingen die op zichzelf aangewezen lijken en naar hun eigen weg zoeken na de Opstanding van Christus. De eerste ontmoetingen met Paulus, die was Saulus en zijn ervaringen.

We lezen de betreffende teksten en gaan met elkaar in gesprek. Donderdagochtenden na de Mensenwijdingsdienst van 10.00-12.00 uur.

Contactpers.: José Mosseveld

Zie de agenda voor de volgende data. (3 wekelijks ritme)

Arnhem: Johanneskapel

'De Mensenwijdingsdienst en de zintuigen'

We verdiepen ons nog kort in de verschillende zintuigen bij de dienst. Hoe deze zintuiglijke waarnemingen en werkingen samen met de 'mysterietaal' een nog intensere beleving en verrijking geven bij het gezamenlijk voltrekken van de mensenwijdingsdienst. De cursus is van 10.00-12.00 u.

Zie de agenda voor de volgende data. (3 wekelijks ritme)

Arnhem: Johanneskapel

Komend jaar een nieuw cursusthema in de Johanneskapel:

'De Mensenzoon en de Godszoon'

In de evangeliën wordt er vaak overheen gelezen als het over de Mensenzoon gaat. Behalve misschien in de lijdenstijd, als Christus spreekt over het 'onoverkomelijk lijden' van de Mensenzoon. In deze nieuwe serie bijeenkomsten gaan we dieper in op het mysterie rondom de mensenzoon. En onderzoeken het verschil tussen Mensenzoon en Godszoon. We lezen daarbij allerlei evangeliegedeelten in het Nieuwe en ook het Oude Testament.

Zie de agenda voor de begindatum 29 februari en andere data!

Wageningen: Lucasevangelie

Dinsdagavond van 19.15–21.00 uur

Plaats: Wageningen

Contactpers.: José Mosseveld, T: 026-8401741

Zie de agenda voor de volgende data.

Boxmeer: Lucasevangelie

Elke derde donderdag van de maand, 19:30 – 21:30 uur

Plaats: Boxmeer

Zie de agenda voor de volgende data.

Nijmegen: Marcusevangelie

In gesprek zoeken we naar een eigen verhouding tot het evangelie

Dinsdagochtenden van 9:45 -11:45 uur

Plaats: Nijmegen

Zie de agenda voor de volgende data.

MEDEDELINGEN UIT DE GEMEENTE:

Landelijke Muziekgroep:

Zangdag op zaterdag 17 februari in Driebergen

Samen Zingen - Samen Ademen - Harmonisch Klinken

Elkaar Horen en Ontmoeten -

Welkom met je koor of alleen op zaterdag 17 februari van 9.00-16.30 uur in de Pauluskerk in Driebergen.

Op deze jaarlijkse landelijke muziekdag in de Christengemeenschap staat de zang centraal. Zowel koorzang als gemeenteliedereren.

Terwijl wij als gemeente de woorden van de dienst alleen innerlijk meespreken, komen wij in de zang wel tot het 'fysiek hoorbare woord'.

9.00 uur Mensenwijdingsdienst

10.00 uur start programma

16.15 uur cultische afsluiting

Meld je aan via: landelijkemuziekgroep@christengemeenschap.nl

Kosten: Een vrijwillige bijdrage. Zelf graag je lunch meebrengen.

Zondag 3 maart: Christus spreekt: "We gaan óp naar Jeruzalem"

Christus spreekt deze woorden die de lijdenstijd aankondigen, bereid zijn weg te gaan naar Judea. Deze ochtend gaan we met elkaar in gesprek over de lijdenstijd van Christus.

Zondag 10 maart: 'De Mensenzoon moet veel lijden...'

In de komende lijdenstijd lezen we vaak in de verschillende evangeliën dat Jezus spreekt over het lijden van de Mensenzoon, als hij het heeft over de vervolging en martelingen in Jeruzalem en de dood aan het kruis op Golgotha.

Hoe kunnen we toegang krijgen tot de diepere achtergronden van de betekenis van de term Mensenzoon? En hoezo geen Godszoon?

Na de Mensenwijdingsdienst zullen we verder ingaan op deze vragen en proberen te verhelderen waarom Jezus niet in de Ik-vorm spreekt.

José Mosseveld

Inhoud Stille week:

Palmzondag 24 maart

11.20 -12.15 inleiding op de Stille Week en de evangeliën van de dagen

Woensdag 27 maart

9.00 Mensenwijdingsdienst
10.15 Gesprek over het evangelie van de woensdag

Witte Donderdag 28 maart

9.00 Mensenwijdingsdienst
10.15 Gesprek over het evangelie van Witte Donderdag en de 'Handelingen'

Goede Vrijdag 29 maart

9.00 Mensenwijdingsdienst
10.00 Gesprek over de lijdensweek en de Mensenzoon
15.00 Het cultisch lezen van het Lijdens-evangelie

Stille Zaterdag 30 maart

10.45 Mensenwijdingsdienst
11.45 -12.30 Gesprek over Stille Zaterdag

Zondag 7 april: Ans over Cultische kleuren.

In vogelvlucht wil ik jullie meenemen door de kleurenwereld en de werkzaamheid ervan. In het bijzonder de kleuren die in de Mensenwijdingsdienst zichtbaar en beleefbaar zijn door het kerkelijk jaar heen.

UIT DE TAAKGROEPEN:

Kunst in de gemeentezaal

In februari zijn er werken te zien van Jeroen. Het zijn levendige schilderijen rond het thema 'de Bron'.

Landelijke digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap verschijnt doorgaans tussen de uitgaven van het kwartaalblad "In Beweging". Het laatste nummer van januari 2024 is zeer lezenswaardig. U kunt er lezen over de priesterstudenten. Verder kunt u berichten lezen over landelijke bijeenkomsten en over het wel en wee in enkele gemeenten. U kunt deze digitale nieuwsbrief ontvangen middels een aanmelding bij het landelijk secretariaat. Een mailtje naar: secretariaat@christengemeenschap.nl is genoeg.

Bericht van de penningmeester

Financiën:

Graag uw bijdragen overmaken naar onze Triodos bankrekening:

NL88 TRIO 0788 7842 18, t.n.v. De Christengemeenschap Arnhem.

Bijdragen en giften aan de Christengemeenschap kunnen, in overeenstemming met de fiscale regels voor de inkomstenbelasting, worden afgetrokken. Bij vastgelegde periodieke schenkingen vervalt de drempel van 1%. Bij legaten zijn geen successierechten verschuldigd. (ANBI status)

Gemeenteberichten

De gemeenteberichten van de Christengemeenschap Arnhem verschijnen vijfmaal per jaar en wel tegen het einde van de maanden januari, maart, mei, september en november. De gemeenteberichten worden aan leden en belangstellenden per post toegezonden. Vier keer per jaar ontvangen zij bovendien het kwartaalblad 'In Beweging' van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen.

Leden ontvangen de gemeenteberichten gratis, van belangstellenden wordt een bijdrage van € 35,- per jaar gevraagd.

Een digitaal abonnement is niet mogelijk. Een verkorte versie van de gemeenteberichten (onder meer zonder persoonsgegevens of interne informatie) vindt u op onze website van Arnhem onder de tab 'Gemeenteberichten'.

Incidentele E-mail berichten

Als u af en toe e-mail mededelingen ontvangt dan staat uw e-mailadres op de verzendlijst. Deze verzendlijst is een paar jaar geleden gestart met de toen bekende e-mailadressen van de leden- en belangstellendenlijst.

Wijzigingen in uw gegevens kunt u zelf aanbrengen via de link onderin iedere e-mail: 'update subscription preferences'. Daar kunt u zich ook zelf **afmelden** voor volgende e-mails via de link: 'unsubscribe from this list'.

Als u nog geen incidentele e-mailberichten ontvangt en u zou dat wel willen dan kunt u zichzelf **aanmelden** via onze website

<https://arnhem.christengemeenschap.nl/gemeenteberichten/>.

Deze e-mailberichten verzendlijst onderhoudt zichzelf via uw eigen activiteit, dit loopt dus niet via het adressenbeheer.

Wijzigingen die u doorgeeft aan onze adressenbeheerder komen niet vanzelfsprekend in deze berichtenverzendlijst terecht. Dat moet u zelf doen. Als u daarbij hulp nodig hebt dan kunt u dat aan ondergetekende vragen.

Ton Eland

GEMEENTEBERICHTEN APRIL / MEI 2024

Kopij De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij is vrijdag 15 maart.

De Christengemeenschap ontvangt geen subsidies, maar bestaat slechts door vrije giften van leden en belangstellenden!

J O H A N N E S



K A P E L

DE CHRISTENGEMEENSCHAP